

Ik droomde de wereld
er is droom
er is werkelijkheid

Die gedroomde wereld beleven
is nacht ervaren
is schaduw ontmoeten

Die gedroomde wereld beleven
is van gedeelde mens naar
gehele mens

Gestaag vervaagt
het onderscheid,
droom en werkelijkheid

Ondeelbaar,
één in mijn
volledige
ZIJN.



Saam Dromengroep



GRATIS VOORSTELLING

- Woensdag 1 april van 19u45 - 21u00
- **Voorstelling poëziebundel**
'Heerlijk afgebakend eindeloos'
Door: Dorien De Vylder
- **Voorstelling opstart dromengroep**
Door: Jan van Onsem & Bo Van den Bulcke

DROMENGROEP REEKS

- Woensdagen: 22, 29 april & 6, 13 en 20 mei
- Steeds van 19u15 - 21u30 te SAAM
- Hagelandkaai 40, 9000 Gent
- Prijs: 130 euro

Iedereen begrijpt wat het betekent om met de droom, de dag aan te gaan. Af en toe verwonderd door een flits, een beeld, een gedachtelijn die de nacht voortbracht.

In een dromengroep vertrekken we vanuit een droom die neergeschreven is door iemand van de groep.

Dit kan een steeds terugkerende droom zijn, een recente droom, waarmee je die ochtend bent wakker geworden of eentje die je misschien al eens verteld hebt.